

SPLASH

Notities over de doop,
ter voorbereiding op de informatieavond

Evangelische gemeente Berea

Water is...

Water is ontzettend belangrijk voor en in je leven. Je kunt langer zonder eten dan zonder water. Wist je trouwens dat je uit 97 % water bestaat? Water is absoluut onmisbaar!

Water speelt ook een belangrijke rol in de Bijbel. Het wordt vaak gebruikt als voorbeeld om iets duidelijk te maken. Soms betekent het een straf, soms een schoonmaakactie; ook wordt de Bijbel soms vergeleken met water en natuurlijk speelt water een belangrijke rol bij de doop. Veel verschillende betekenissen, dat nodigt uit om er eens goed in te duiken!

Op de informatieavond over de doop praten we over de betekenis ervan. Om je daarop voor te bereiden is het belangrijk dat je er zelf ook al over nadent.

Deze "splash" helpt je daarbij. Het geeft niet alle antwoorden, maar het zet je wel aan het denken. Dus lees erover in de Bijbel, pak een goed boek over dit onderwerp en praat erover met familie en vrienden. En natuurlijk: praat erover met God, want Hij heeft de doop bedacht. Hij weet wat het betekent. Nu jij nog....

In dit nummer

Water is ...	1
Stellingen en vragen om over na te denken	1
Boeken	1
Internetlinks	1
Doop in het kort	2
De bijbel	2
Nog meer stellingen...	2



Stellingen en vragen om over na te denken

1. Zoek eens 4 voorbeelden in de Bijbel over iemand die gedoopt wordt?
2. Is de doop een eerste, een tweede of een laatste stap in je geloof?
3. Waarom is de Heer Jezus gedoopt?
4. Lees Romeinen 6. Omdat het best een heavy hoofdstuk is, kun je het misschien ook uit Het Boek lezen. Waar wordt de doop mee vergeleken? Waar is het een teken van?
5. Is er een verschil tussen de doop van Johannes of de doop zoals wij die toepassen?
6. In wiens naam word je gedoopt en wat betekent dat?

Interessante boeken over de doop

Auteur	Titel
Henk P. Medema	Een doop
Ben Hanegraaf	De waterdoop
Beeftink	Miniboekje De doop
Brink	Betekenis van de doop
Jildert de Boer	Met de doop in de knoop
Willem Ouweneel	Sta op laat je dopen

Interessante link over de doop

<http://home.wanadoo.nl/peter7/doop/doop.html>

Doop in kort

Het woord 'dopen' komt van het Griekse werkwoord 'onderduiken', 'onderdompelen' of 'wassen'.

Dopen gebeurt in het openbaar. Je laat door het dopen iets zien aan anderen. Eigenlijk is het het teken van een nieuw begin, dat mogelijk is gemaakt door met de Heer Jezus te sterven en op te staan.

Dopen: een begrafenis of een feest?

Een begrafenis of een feest? Kijk maar eens bij de voorbeelden uit de Bijbel. Kun je kiezen tussen deze twee uitersten? En heb je wel eens een doopdienst meegemaakt? Waar leek dat het meeste op... Maar klopte dat dan wel...?

En dan nu een paar lekkere zwart-wit-stellingen. Denk daar maar eens stevig over na! Zwart?, wit? Of er ergens tussen in?

7. Als je niet gedoopt bent, kun je ook niet geloven en ben je in ieder geval niet behouden.
8. Dopen is voor de christenen die niet meer zondigen.
9. Doop en belijdenis is eigenlijk hetzelfde.
10. In Berea wordt de volwassen-doop toegepast.
11. Dopen is hetzelfde als lid worden.
12. Dopen en avondmaal hebben niets met elkaar te maken.
13. Dopen is erfelijk.

*Committed to you,
I want my life to be
committed to you*

Dieper de bijbel
in

Mattheüs 3:13-17
Mattheüs 28:16-20
2 Corinthiërs 5:17
Handelingen 8:26-40
Handelingen 2:14-42
Romeinen 6:1-14
Lukas 3:21-22
Marcus 1:4-11
Marcus 16:14-18
1 Petrus 3: 18-22



Waarom gedoopt?

Jezus beveelt het ons te doen.

- Mattheüs 28:18

Jezus liet zich dopen als voorbeeld voor de gelovigen.

- Lukas 3:21-22

Om te laten zien dat er iets bijzonders is gebeurd

- Romeinen 6:1-4

